

Het SpaarwaterFeest!

Het dorpsfeest voor de hele straat – Zaterdag 6 juli 2013: 6^{de} editie – www.spaarwaterstraat.nl

Sylvain Lelarge, initiatiefnemer & coördinator – nr. 74 – 06 127 06 313- sylvainlelarge@gmail.com



Spaarwaterstraat, 8 juli 2013

Beste Spaarwatervrienden,

Onze 6^{de} straatfeest was werkelijk gezegend: een prachtig weer, een hele ongedwongen sfeer, en veel plezier samen.

Wij waren ongeveer met z'n 30 waarvan 4 nieuwe medebewoners en twee gasten.



Wij hebben gezongen, gekletst, ademloos naar de verhalen van Eline geluisterd, het Tapijt van Bayeux van heel dichtbij bekeken om een fles cider te winnen, veel geleerd tijdens de kundige presentatie van de dwarsfluit van Yudah, ons hoofd gebroken over de vreemde objecten die ik meegebracht had, lekker van elkaars gerechten gesmuld, van Jos' gedichten genoten en ook de prachtige juwelen van Katalin kunnen bewonderen. **Het was feest.**

De foto's kunnen jullie op onze straatsite zien: www.spaarwaterstraat.nl.



Merci à tous!

Ik had ook een **bitterzoete mededeling**: dit feest was de laatste die ik alleen organiseerde. Begrijp me goed: ik vind het heerlijk om te doen, en krijg ervan meer energie dan ik er in stopt, de joie-de-vivre op de koop toe. Maar het is een beetje 'het feestje van Sylvain' geworden, en dat komt omdat ik door mijn druk leven wel tijd heb om een feest te bedenken en te regelen maar niet om het met anderen voor te bereiden. En dat is op termijn niet goed voor de straat, vind ik. Aan de andere kant, de goede invloed van dit jaarlijks feest is absoluut te merken. Wij (h)(er)kennen elkaar beter, wij praten meer met elkaar, de straat voelt als thuis.

Wat ik **voorstel** is dat wie het leuk vind om mee te denken over de inhoud ervan zich bij me meldt. Begin september laat ik aan iedereen die zich gemeld heeft weten wie de anderen zijn en zal ik aanwezig zijn bij een eerste brainstormbijeenkomst. En dan laat ik het los. De organisatie hoeft trouwens echt niet zwaar te zijn – ik schudde het uit mijn mouw, en ik ben zeker bereid als het op aankomt om met de praktische kant te helpen, en volop mee te doen, zelfs als spreekstalmeester...

Het gedicht van Jos

Ik ging naar de stad met een briefje
Waarvan ik weinig begreep...
Ik haalde van de stad voor mijn liefje
Twee blinde vinken en een dove zeep...

À vous la balle!

Sylvain (nr 74) - 06 127 06 313
sylvainlelarge@gmail.com

Plastic Martin

Al sinds 2009 verzameld Martin (74) op dinsdagavond, elke twee of drie weken, plasticafval om het naar de container te brengen. Het kost €0,30 per keer. Dinsdag 16-07 is de laatste datum van dit seizoen. Ziehier de data voor het najaar:

1. 03-09-13
2. 17-09-13
3. 01-10-13
4. 15-10-13
5. 29-10-13
6. 19-11-13
7. 03-12-13
8. 17-12-13
9. 07-01-14



Aanmelding bij mij ☺