

Het SpaarwaterFeest!

Het dorpfeest voor de hele straat – 26 juni 2010 – www.spaarwaterstraat.nl

Sylvain Lelarge, initiatiefnemer & coördinator – nr. 74 – 06 127 06 313- sylvainlelarge@gmail.com

Spaarwaterstraat, 23 februari 2010

Chers voisins,

Vanochtend heb ik in het bos het eerste teken van het opkomend voorjaar echt gezien, dus... Is er nog hoop op warmer weer...

Deze prille hoop wil ik verder aanwakkeren met de aankondiging van onze derde straatfeest op zaterdag 26 juni a.s.

Net als bij de twee eerste feesten, gaan we eind van de middag met elkaar leuke dingen doen, en daarna samen een lekker buffet opbouwen en genieten, met een passende culturele omlijsting van eigen makelij.

Een echt programma kan ik nu nog niet noemen, wel iedereen die misschien iets wou delen, begeleiden, presenteren aanmoedigen om het ook te doen. Neem contact met mij op om hieraan vorm te geven.

Enkele suggesties heb ik al wel voor de vroege namiddag:

- Een natuurwandeling in het Haagse bos
- Een balletje gooien op de nieuwe Jeu de Boules baan van Bezuidenhout ('Sous les platanes').

... en ook

- Het Spaarplasticstraat...
- Een gedichtenhek
- ... [hier invullen met eigen inbreng:]



Begin mei zal ik weer jullie berichten. Maar nu kunnen jullie alvast die dag in jullie agenda zetten.

Bien cordialement,

Sylvain

Spleen

Ik zit mij voor het vensterglas onnoemlijk te vervelen.

Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen...

toegeschreven aan Godfried Bomans

