

# Het SpaarwaterFeest!

Het dorpefeest voor de hele straat – 21 juni & 5 juli 2008 – [www.spaarwaterstraat.nl](http://www.spaarwaterstraat.nl)

Sylvain Lelarge, initiatiefnemer & coördinator – nr. 74 – 06 127 06 313- [sylvain.lelarge@orange.nl](mailto:sylvain.lelarge@orange.nl)

Spaarwaterstraat, 30 juni 2008

Beste burens,



**Onze eerste feestdag was simpelweg zeer geslaagd.** Wij waren ongeveer met zijn 30 en wij hebben:

- 🏠 Ons kostelijk geamuseerd met het (geïmproviseerd?) grote tentnummer van Remond & Compagnie (een remake van de beroemde ligstoelcircusact),
  - 🏠 Mosjes, algen en brandnetels bewonderd tijdens de natuurwandeling met Jos van Zaalen,
  - 🏠 Voor elkaar een Bourgondisch 'buffet surprise' meegebracht en met elkaar aan lange tafels ervan gesmuld,
  - 🏠 Zeer feestelijk 'geproefd' van de unieke wijnen van onze eregast en wijnspecialist Ingo Wever ([www.wijnwereld.net](http://www.wijnwereld.net) – Cornelis Houtmanstraat 12),
  - 🏠 Gehoord van Frank en Simon over de laatste en komende ontwikkelingen van onze [www.spaarwaterstraat.nl](http://www.spaarwaterstraat.nl),
  - 🏠 Met de tentoonstelling van het bijzondere fotoboek van Gerard van Niel veel over het verleden en heden van onze straat geleerd,
  - 🏠 Met elkaar lekker gebabbeld, en elkaar beter leren kennen,
  - 🏠 Een heus muziekintermezzo van Anton en Fenn bijgewoond, alsmede een jongleeract van Magali,
  - 🏠 Aan de lippen gehangen van verhalenverteller Jos – Atalanta!! Atalanta!! – (en wij zijn ook op zoek gegaan naar de perfecte vrouw...),
  - 🏠 Over het speciale project van Jan en Riet in Ghana gehoord,
  - 🏠 En de avond afgesloten met het zingen van 'Rien, rien de rien, non, je ne regrette rien!' van de Môme Piaf...
- Al met al een zeer plezierig samenzijn, dat zelf het uit elkaar spatten van de oranje droom op die zelfde avond goed verdraagbaar maakte ☺.

**Aanstaande zaterdag** komt het tweede feestje (waaraan iedereen uiteraard van harte uitgenodigd is, in het bijzonder uw oudere buurman of vrouw). De tijdsstructuur blijft vrijwel onveranderd:

- 🕒 16.30: de 10 tafels, 70 stoelen en de partytent voor het buffet opzetten bij de bocht vóór 'de Compaan'.
- 🕒 Tussen 17.00 en 18.00: eten brengen (koud buffet) en presentatietafels in orde zetten.
- 🕒 17.15 : natuurwandeling in de straat (olv Jos van Zalen (86))
- 🕒 Vanaf 18.15: samen eten & drinken
- 🕒 Intermezzi tijdens het eten in afspraak met mij
- 🕒 19.30: tafels afruimen en verhalen, presentaties en spelletjesavond tot ongeveer 21.00 uur (kom luisteren naar het wonderbaarlijke verhaal van de gelukkige bramenplukker...)
- 🕒 Na afloop, tafels en stoelen opbergen achter het hek van 'De Compaan'.



Ik verheug me op onze zomeravondje samen.  
Tot zaterdag,

Sylvain Lelarge

## Aandachtspunten:

- De foto's van 21 juni zijn nu te zien op <http://frank.santegoets.net/Foto/Spaarwaterfeest/index.html>. Later komen ze op onze [www.spaarwaterstraat.nl](http://www.spaarwaterstraat.nl). Wie iets heeft voor onze site (verhaal, foto, etc...) kan het naar [frank@santegoets.net](mailto:frank@santegoets.net) mailen (of in zijn brievenbus (66) gooien). **Suggestie:** nodig je internetloze buur om ze samen te bekijken... ☺
- Het fotoboek van Gerard van Niel kan besteld worden door € 16,50 in een enveloppe in zijn brievenbus (28) te deponeren.
- Op zondag 14 september om 10.30 uur zal Jos van Zaalen een (najaarse...) natuurwandeling door onze straat leiden.
- Er is een mooie metalen schaal op 21 juni achtergebleven. Wie het mist kan me bellen (06 127 06 313).